

CARMELMARKT

TEL AVIV

Shuk HaCarmel is de oudste en grootste markt van Tel Aviv. In het Engels wordt deze warenmarkt Carmel Market en in het Nederlands Carmelmarkt genoemd. Wie denkt dat we een spelfout gemaakt hebben en dat het om een kamelenmarkt (Camel Market) gaat die heeft het fout. Hier draait het om levensmiddelen, souvenirs, mode en lekkernijen.



De geschiedenis van de Carmelmarkt gaat terug tot het prille begin van Tel Aviv. In de jaren twintig van de vorige eeuw begonnen locals hier een klein markt onder de naam HaKerem. In de loop der jaren groeide deze markt gestaag. Na het toevoegen van permanente winkels en het veranderen van de straatnaam werd de markt Shuk HaCarmel genoemd.



Inmiddels is de markt uitgegroeid tot een topattractie binnen Tel Aviv. Locals komen hier nog steeds volop om verse waren in te kopen terwijl toeristen hier op jacht gaan naar leuke souvenirs en lokale lekkernijen. De manier om kennis te maken met de verschillende smaken van de Carmelmarkt is de HaCarmel Bite Card.

Confidence in travelling and touring to Israël

jerusalem
today REIZEN® is een geregistreerde handelsnaam van YROC b.v.